

Dames en heren,

Hartelijk welkom op onze Steenwijkerlandse nieuwjaarsreceptie. Een bijeenkomst die een nieuw jaar inluidt maar zeker ook een oud jaar uitluidt.

Afgelopen jaar, het jaar van Kees Kist, wie kent hem niet. Hier, in de regio tot in ieder geval Heerenveen en Alkmaar, in heel Nederland en minimaal tot Parijs. Onze eigen wereldburger. De Vrienden van Kees Kist hebben hem en ons een prachtig jaar gegeven. Kees haalde prominenten naar de markt als Sjaak Swart en Marco Borsato. Voor het komende jaar ligt er de uitdaging hier een waardig vervolg aan te geven. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. Meer zeg ik er nog niet over.

Wat ik al wel kwijt wil is dat we daar zeker ook Hildo Krop bij betrekken. Hildo Krop een andere kunstenaar; niet met de bal zoals Kees maar met onder meer beitel en hamer. Voor de herdenking van onze eigen beroemde beeldend kunstenaar is 2020 een memorabel jaar; op 20 augustus 2020 is het 50 geleden dat Hildo Krop overleed.

Geboren en getogen in Steenwijk en later stadsbeeldhouwer van Amsterdam.

Het Amrath hotel Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam, museum 't Schip in Amsterdam en last but not least het Hildo Krop Museum in Steenwijk hebben 2020 uitgeroepen tot het jaar van Hildo Krop.

Beste mensen, we luiden vandaag ook een ander mooi jaar in. Het jaar van 75 jaar Vrijheid. Een jaar waar straks onze speciale gast Brigadegeneraal Roland de Jong van de 43^e gemechaniseerde brigade zeker op in zal gaan en ons mee zal nemen in zijn visie op vrijheid.

Als burgemeester voel ik me bevoorrecht dat ik met heel veel mensen mag spreken. Daaronder zijn ook veteranen. Jonge veteranen die de draad weer op willen pakken maar toch ook nog veel leed en ervaringen meetorsen. Zij vinden het vaak moeilijk hierover te praten. Oudere veteranen die niets liever willen dan praten over hun ervaringen van lang geleden. Zij geven wijze lessen en hebben haast. Hebben haast omdat hun groep steeds kleiner wordt. Hun behoefte om de boodschap over te brengen dat vrede en veiligheid niet gratis en vanzelfsprekend is wordt steeds groter. Hun verhaal, hun boodschap verdient het om naar te worden geluisterd. Sterker, de door hen bevochte vrijheid, de mogelijkheid om in vrede te kunnen leven, ligt in onze handen.

In het afgelopen jaar hebben we samen met de Indische gemeenschap, het Indisch Monument nog mooier neergezet.

Zij, de Indië veteranen, hebben het meer dan verdiend, dat hun wens voor een duidelijker en mooier herdenkingsmonument in vervulling ging.

Saya bangga dengan anda. Ik ben trots op u. Ik ben trots op de geestdrift waarmee u dit samen met ons heeft vormgegeven.

Met het vieren van vrijheid in 2020 vieren we niet alleen de bevrijding. Wat mij betreft besteden we ook extra aandacht aan wat vrijheid is. Dat we erover blijven nadenken. Want dat zijn we zeker verplicht aan hen die zijn gevallen en hen die het al lange tijd op hun schouders meetorsen. Maar ook dat we het gewoon in het dagelijkse leven bespreekbaar maken en houden. Vrijheid is namelijk kwetsbaar.

Ik neem u mee naar een recente gebeurtenis waarbij ik een Syrisch vluchteling met zijn gezin sprak. Voor uw info: een Syrisch gezin met Nederlandse nationaliteit. Een gezin dat de ellende elders op de wereld is ontvlucht en hier is ontvangen. Om er even gevoel bij te krijgen, stelt u zich eens voor dat u voor uw veiligheid uit Kuinre, Tuk of Wanneperveen moet vertrekken naar de andere kant van de wereld. U laat alles achter, want u wilt in veiligheid leven.

Dit gezin dames en heren sprak ik recent. Ze willen niets liever dan gewoon meedoen. Ze zijn enorm dankbaar. Ze spreken de taal goed. Het zijn prachtige mensen maar werk krijgen lukt heel moeilijk proefde ik in een niet klagende ondertoon. Die nieuwe strijd naar een echt volwaardige plek in ons vrije land gaf onrust en beklemming. Hoe vrij kun je zijn in een vrij land? Niet altijd zoals we dat zouden willen, zo blijkt uit het voorbeeld. Overigens is het in dit geval wél tot een goede oplossing gekomen. Jurjen, voorzitter van de businessclub, die eer komt jou toe. Want jij pakte het belangeloos op en regelde het gewoon: een baan voor iemand die daar ontzettend dankbaar voor is. Top. En ja dit is slechts 1 voorbeeld. En ja ik zie meer schrijnende gevallen van onvrijheid waar we wat aan zouden moeten doen. Laten we met elkaar aan de slag gaan!

Vrijheid is ook broos daar waar iemands vrijheid anderen beperkt. Ik moet u zeggen dat ik die worstelingen in de afgelopen jaren zeker heb gehad daar waar het gaat over bijvoorbeeld vuurwerk en carbidschieten of over andere discussies zo rond 5 december.

Het zijn in onze gemeente ogenschijnlijk nog steeds geen grote worstelingen, maar dat was het hier waarschijnlijk in 1883 ook nog niet toen Aletta Jacobs zich in Amsterdam op de kieslijst wilde laten zetten.

Wanneer slaat de balans om van traditie en cultuur naar beperkingen voor een ander. In onze regio geen makkelijk thema. Twijfel en kwetsbaarheid hierin brengt misschien ook wel een discussie op gang die wat extra ruimte en vrijheid geeft voor de kwetsbaren of diegenen die zich in stilte te kort gedaan voelen.

Onze Koning gaf het in zijn kerstboodschap aan: we moeten blij zijn in een vrij land te leven. En we moeten het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen. Vrijheid betekent ook keuzes maken en open staan voor gedachten van anderen.

Dames en heren,

Ook al lijkt het hier mee te vallen, ook in onze gemeente zijn er een aantal beroepsgroepen die onder grote druk of krapte hun werk voortreffelijk doen. Onze eigen politie. Een grote pluim voor de politiemensen in onze gemeente. Ik zie van dichtbij dat ze topprestaties leveren. Soms tegen wil en dank, maar altijd behulpzaam en in de buurt.

Maar ook onze brandweermensen op de 5 posten in de gemeente.

We hebben het hier over vrijwilligers die te allen tijde uw veiligheid en vrijheid borgen. Dat doen de andere hulpdiensten ook en uiteraard medisch personeel en leerkrachten. Onze militairen, feitelijk is het komende jaar in het bijzonder ook een ode aan hen. De soldaat als verpersoonlijking van vrijheid!

Ik ga geen complete opsomming doen, maar onder meer deze mensen staan onder forse druk in een kantelende en veeleisende samenleving.

Ik hoop dat het nieuwe jaar een jaar van verbondenheid, van luisteren en begrip tonen wordt. Vaak hoeft niet alles alleen maar beter of extremer. Soms is “het is goed” ook gewoon goed!

De grote kerk van Steenwijk, lees Steenwijkerland had lang geleden als moederkerk van de regio een belangrijke positie. En ook nu zijn de bestuurlijke ambities op regionaal niveau volop aanwezig.

Samen met de regio Zwolle gemeenten, onze directe buurgemeenten en instellingen en bedrijven hebben we de ambitie voorop te lopen in ontwikkelingen die de leefbaarheid in onze gemeente vasthouden of vergroten.

In dat licht kijk ik met belangstelling naar een initiatief van ondernemers uit onze gemeente: de Horeca Academy Weerribben Wieden. Zij gaan voor een gebied waar jonge mensen voor horeca en recreatie worden opgeleid met grote kans op een baan in een prachtige omgeving. Een soort van eigen ROC in Steenwijkerland. Eigen studentenhuysvesting. Goede bereikbaarheid voor hen geregeld. Maar nog mooier in alle vrijheid, maar wel onder druk van de markt door onze eigen ondernemers geregeld.

Verder zal het u niet ontgaan zijn dat een unieke aankoop van het treinstation voor dit doel door een gemeente, vermoedelijk nog niet eerder in Nederland is vertoond. Straks nog steeds een plek waar de Intercity aankomt, maar in een gebouw als esthetisch prachtige toegangspoort naar ons nog mooier Weerribben-Wieden-gebied, of naar de Koloniën van Weldadigheid in Willemsoord en Frederiksoord. Een plek die de sfeer van ons achterliggend gebied moet ademen. Kortom naast de andere politiek bestuurlijke verwachtingen als alternatieve energie, mooiere fietspaden, zorg voor onze kwetsbaren, goede onderwijsvoorzieningen blijft er nog voldoende om naar uit te kijken; 2020 het jaar van de Vrijheid en het jaar van de Uitvoering.

Dames en heren,

Het thema van deze nieuwjaarsreceptie is 75 jaar Vrijheid. Ik had het al benoemd maar hecht er daarom aan er ook mee af te sluiten.

De viering van 75 vrijheid in 2020 wordt groots. Er is een commissie 75 jaar Vrijheid keihard aan het werk om in alle uithoeken van onze gemeente de vrijheid te vieren en her- en gedenken. Wat we gaan doen volgt binnenkort, maar reken er maar op dat u Steenwijkerland niet meer herkent in hoe we voorop zullen lopen in deze viering en herdenking.

Een gevarieerd programma gedurende het hele jaar.
Groots!

Dus, nogmaals de reden: om te vieren, en te herdenken, en om recht te doen aan al diegenen die voor onze vrijheid hebben gezorgd en dat ook heden ten dage nog steeds doen, 7 dagen in de week, 24 uur in een dag. Want vrijheid is niet gratis, vanzelfsprekend en blijft zeker niet vanzelf!

Andra en ik wensen u een heel mooi en gezond 2020!
Dank!